

26 maart 2016

Aan: algemene autoriteiten; gebiedszeventigers; ring-, zendings- en districtspresidenten;
bisschoppen en gemeentepresidenten; en jeugdwerk-, jongevrouwen- en ZHV-presidiums in
ring, wijk en gemeente

(Gelieve in de ring-, wijk- en gemeenteraad voor te lezen)

Geachte broeders en zusters,

'Ik was een vreemdeling': hulpverlening aan vluchtelingen

We herinneren heiligen der laatste dagen in de hele wereld eraan dat het een van de fundamentele beginselen van het herstelde evangelie van Jezus Christus is om 'van uw bezit aan de armen [te geven], ieder naar hetgeen hij heeft, [...] en in hun behoeften te voorzien, zowel de geestelijke als de stoffelijke, naar hun noden' (Mosiah 4:26).

In overeenstemming met onze brief van 27 oktober 2015 nodigen de algemene presidiums van de zustershulpvereniging, jongevrouwen en het jeugdwerk alle meisjes en vrouwen uit om samen de vluchtelingen in hun omgeving te helpen.

Dit initiatief van de zusters draagt de naam 'Ik was een vreemdeling' (zie Mattheüs 25:35; Leviticus 19:34). 'Ik was een vreemdeling' biedt zusters de gelegenheid om individueel, met hun gezin en met hun organisatie te dienen en de vluchtelingen in hun omgeving vriendschap, advies en ander christelijk dienstbetoon te verlenen. In de bijgaande brief vindt u meer informatie.

Zusters kunnen aan dit initiatief deelnemen als hun tijd en omstandigheden dat toestaan. Ze moeten ervoor zorgen dat niemand 'harder loopt dan [ze] kracht heeft' en dat alle 'dingen in wijsheid en ordelijkheid worden gedaan' (Mosiah 4:27).

Moge de Heer u zegenen voor uw dienstbetoon aan mensen in nood.

Met vriendelijke groeten,



Thomas S. Monson



Henry B. Eyring



Sister J. Kellard

Het Eerste Presidium

DE KERK VAN
JEZUS CHRISTUS
VAN DE HEILIGEN
DER LAATSTE DAGEN

26 maart 2016

(Gelieve in de bijeenkomsten van de ZHV, jongevrouwen en het jeugdwerk uit te delen)

Geachte zusters,

Het hulpverleningsinitiatief 'Ik was een vreemdeling' is gericht op het dienen van vluchtelingen in onze omgeving en gemeenschap. Het is slechts één manier waarop vrouwen, jongevrouwen en meisjes in de ZHV, de jongevrouwen en het jeugdwerk mensen in nood kunnen opbouwen en helpen (zie Mattheüs 25:35; Leviticus 19:34).

1. **Wie kan meedoen?** Iedereen die dat wil. Weet dat geen enkele zuster hiertoe verplicht is en dat niemand ten koste van haar gezin of andere verantwoordelijkheden behoort te dienen (zie Mosiah 4:27). U kunt dienen ...
 - als individu
 - als gezin
 - als groep van ZHV-, jongevrouwen-, of jeugdwerkzusters. (Zie *Handboek 2: de kerk besturen* [2010], 9.4.2, 10.8, 11.5.2.)
 - als buurt- of gemeenschapsorganisatie
2. **Hoe kunnen zusters meedoen?** We moedigen alle zusters aan om met een gebed in hun hart gelegenheden tot dienstbetoon te zoeken, en te overwegen om goede plaatselijke gemeenschapsorganisaties te vinden die ze kunnen steunen. Op de website IWAsAStranger.lds.org vindt u enkele ideeën.
3. **Hoe kunnen zusters over hun ervaringen vertellen?** Zusters kunnen over hun ervaringen vertellen door een e-mail naar [IWAsAStranger@ldschurch.org](mailto:IWasAStranger@ldschurch.org) te sturen.

We hopen dat iedereen beseft welke eeuwige zegeningen er aan christelijk dienstbetoon verbonden zijn en 'de gastvrijheid niet vergeet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden' (Hebreeën 13:2).

Met vriendelijke groeten,


Algemeen ZHV-presidente


Algemeen
jongevrouwenpresidente


Algemeen jeugdwerkpresidente